

Vluchtig bezoek van Canadezen. De bevrijding van Hoogvliet, 1945

Op 5 mei 1945 was de oorlog afgelopen. De Duitsers gingen weg (in Hoogvliet niet helemaal zonder incidenten) en een paar dagen later kwamen de eerste Canadezen in het dorp. Op 8 mei verschijnen Canadese troepen in Rotterdam. De eerste Canadezen die op 9 of 10 mei in het dorp verschenen werden natuurlijk uitbundig welkom geheten. Het hele dorp liep uit om op het plein voor de Dorpskerk hun bevrijders persoonlijk te bedanken. Bevrijdingen verliepen vaak volgens een vast patroon. Het schieten en oorlogsgeweld kwam naderbij, vervolgens was er een verkenners of een dorpsgenoot die beweerde de bevrijders te hebben gezien. Uiteindelijk arriveerden na enkele uren gespannen wachten de geallieerden die door de bevolking stormachtig werden onthaald. Duitsers capituleerden of trokken zich terug terwijl verzetsstrijders en onderduikers tevoorschijn kwamen. "Foute" Nederlanders werden gevangengezet en beschimpd door de bevolking. De geallieerden brachten sigaretten en chocola mee en deelden die uit.



Op de foto herkennen we o.a. Manus Langstraat, Jaap de Man, Teun Barendrecht, Piet van Luijk, Jan Voogt, Eef Mak en Jan van Wijk Sr. aan de linkerkant van de Canadese militair. De man met de hand boven zijn ogen is Gerrit de Man, naast hem staat Jan Leenman met naast hem Jaap Lagendijk (met pet). Op de foto rechts staat geheel links Marietje van der Star.